



- [Home](#)
- [Adverteren?](#)
- [Contact](#)
- [Nieuwsbrief](#)
- [Over Koelman](#)
- [Winkel](#)



- [brandbrieven](#)
- [dagblad Metro](#)
- [website Webwereld](#)
- [weekblad Panorama](#)
- [weblog GeenStijl](#)
- [overig](#)

Undercover bij het Algemeen Dagblad

- Verschenen op 22-06-2010 in [overig](#) | [19 reacties](#) | [Verstuur](#)

Het Algemeen Dagblad zoekt REPORTERS voor het WK-voetbal (MIRROR). Natuurlijk moeten ze gratis schrijven voor het AD, want het is een hele eer wanneer je bijdragen worden gelezen door bijna 400.000 bezoekers per dag.

Dus kom, laat ik eens solliciteren als onbezoldigd Nederlands correspondent in Japan. Oftewel, lang leve de burgerjournalistiek! Want burgerjournalistiek is: gewoon lekker schrijven wat je wilt, want wie doet je wat?

De e-mail aan het Algemeen Dagblad

Geachte dames, heren,

Ik las uw oproepje op ad.nl waarin u op zoek bent naar correspondenten voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Momenteel leef ik met mijn Japanse echtgenote in Kawasaki City (naam niet verwarren met die van de fabrikant van snelle motoren!).

Zij is manager bij Fujitsu, het bedrijf dat o.a. voetbalclub Kawasaki Frontale sponsort.

Zelf ben ik huisman. Dit sinds zeven jaar en ik heb hier in Japan echt het geluk gevonden. Het is mijn nieuwe vaderland.

Ik voetbal in het eerste elftal van de amateurclub van Saiwai-ku en volg het Japanse voetbal op de voet.

Schrijven is voor mij een liefhebberij, net als fotograferen. Bijgevoegd een huwelijksfoto.



John Janssens (38 jaar)
78 Miyamoto-cho
Kawasaki-shi
Kanagawa-ken
210-5542 Kawasaki City

Het antwoord

Gefeliciteerd,

U bent geselecteerd als vrijwilliger voor het AD-team van WK-reporters voor het wereldkampioenschap voetbal komende zomer in Zuid-Afrika (11 juni-11 juli 2010).

Voordat we beginnen, ontvangen we van u graag een korte beschrijving en een recente (pas)foto.

Veel succes en plezier!

Met vriendelijke groet,

Bert van der Linden
Redactie Multimedia AD Nieuwsmedia
Persgroep Nederland

Zo gezegd, zo gedaan. Wat onzin-personalia ingevuld (levert [DIT](#) op) en vervolgens mijn eerste stukje ingestuurd.

Insteek: laat ik de coach van Japan eens afschilderen als een rancuneus, wraak zwerend mannetje.



NIEUWS

SPORTWERELD

NEDERLANDS VOETBAL >

BUITENLANDS VOETBAL >

CHAMPIONS LEAGUE / EUROPA LEAGUE >

WIELRENNEN >

TENNIS >

FORMULE 1 >

SCHAATSEN >

MEER SPORT >

SHOWBIZZ & TV

JOUW WERELD

CONSUMENT

AUTOWERELD

REISWERELD

DIGITAAL

PLANET WATCH

VIDEO

WEER

FOTO

Poolbiljart spelen



Winst: 0,00 €

OOK OP AD.NL

> [Banen](#)

'Okada zweert wraak voor vernedering Van Marwijk'



De bondscoaches Van Marwijk en Okada. FOTO'S ANP/PRO SHOTS

LEZERSBIJDRAGE Met nog enkele weken te gaan, stijgt ook hier in Japan de WK-koorts naar grote hoogte. Het Japans nationaal elftal, dat al drie maal de Azië Cup won, wordt in Japanse kranten goede kansen toegedicht de tweede ronde te halen. Sterker nog: coach Okada mikt op de halve finales met zijn Blauwe Samurai. Bluf? Wie zal het zeggen...

Vooralsnog ziet de 53-jarige trainer het eerste duel tegen Kameroen (in groep E waarin ook Nederland zit) als hét sleutelduel tot de tweede ronde. Een wedstrijd die koste wat kost moet worden gewonnen.

Waant Okada zich dan kansloos tegen Oranje? Niets is minder waar! Juist met de mannen van Van Marwijk heeft coach Okada nog een appeltje te schillen. Na afloop van de WK-loting in december werd hij door de Nederlandse bondscoach aangesproken met de vraag of hij misschien wist wie de coach van Japan was, en hoe die man er in hemelsnaam uit zag.

Dieper kun je een Japanner niet beledigen, temeer omdat Van Marwijk en Okada elkaar twee maanden eerder hadden ontmoet tijdens een oefeninterland in Enschede. Hoe dan ook; Okada reageerde beleefd, zoals elke Japanner zou doen. Maar hier in zijn thuisland is het een publiek geheim dat hij wraak heeft gezworen voor deze opzettelijke vernedering.

De mannen van Van Marwijk kunnen zich de borst nat maken. Spot nóóit met de eer van een Japanner, want die straalt niet alleen af op hemzelf en zijn familie, maar ook op zijn voorvaderen.

WK-reporter voor Japan

Naam
John Janssens

Standplaats
Kawasaki City, Japan

Leeftijd
38 jaar

Burgerlijke stand
gehuwd

Beroep
huisman

Reden aanwezigheid in dat land
de liefde

Nederlandse wortels
geboren en getogen in Tilburg

Favoriete speler Nederland
Robin van Persie

Favoriete speler mondiaal
Lionel Messi

Wereldkampioen
Brazilië

En Oranje?
halve finale



Het antwoord

Hoi John,

Heel leuk stukje over Okada en Van Marwijk. Het staat erop.

Groet,

Bert

En jawel. Een enkele reageerder wijst de redactie er op dat van het artikel [WEINIG KLOPT](#). Maar ik hoor niets. Op naar mijn tweede bijdrage. Ik pluk een raar plaatje van internet van een dikke neger in een oranje pak en brei er een verhaal omheen:



NIEUWS

SPORTWERELD

NEDERLANDS VOETBAL >

BUITENLANDS VOETBAL >

CHAMPIONS LEAGUE /
EUROPA LEAGUE >

WIELRENNEN >

TENNIS >

FORMULE 1 >

SCHAATSEN >

MEER SPORT >

SHOWBIZZ & TV

YOU

CONSUMENT

AUTOWERELD

REISWERELD

DIGITAAL

PLANET WATCH

VIDEO

WEER

FOTO

Poolbiljart spelen



OOK OP AD.NL

- > [Banen](#)
- > [Horoscoop](#)
- > [Afslankservice](#)
- > [Dating](#)
- > [Prijsvragen](#)
- > [Gratis](#)
- > [Puzzels & Spellen](#)

ADS DOOR GOOGLE

In Welke Mood ben jij?

Japanse tv neemt Oranje op de hak



LEZERSBIJDRAGE Japan en televisie. Voor westerlingen blijft het een vreemde, bijna onbegrijpelijke combinatie. Neem nu de Japanse zender TV Tokyo, waar tussen alle manga-tekenfilms door, afgelopen week plots het Nederlands elftal op de hak werd genomen. Ach ja, waarom ook niet?

De Japanse middenstand is trots op zijn Blauwe Samurai. Daar horen geen pessimistische uitlatingen bij, ook al verloor het nationaal elftal vier oefeninterlands op rij: Servië, Zuid-Korea, Engeland en Ivoorkust bleken te sterk. Logisch dus dat de massa vooralsnog niet echt warm loopt voor het WK. Maar niet getreurd. De Japanse middenstand blijft vol goede moed. Immers, ook in het land van de Rijzende Zon moet voetbal big business worden. Desnoods tegen beter weten in.

En als volwassenen niet massaal warmlopen, dan misschien wel hun kinderen. Vandaar het 'Sesamstraat-item' op [TV Tokyo](#). Ik keek er met stijgende verbazing naar, terwijl een voice-over de symboliek uitlegde aan de jeugdige kijkertjes. Het meisje stelt het Japanse Keizerrijk voor, terwijl de man in het oranje pak Nederland symboliseert: dik van alle sterallures en zwart omdat Nederland als voetbalgrootmacht niets voorstelt zonder spelers uit de voormalige koloniën.

Uit de blauwe ghettoblaster druppelt Shinto-muziek, wat letterlijk 'Muziek van God' betekent. De rest laat zich raden. Nederland is erg onaardig. Het probeert Japan te pakken te krijgen, maar het meisje is zo vlug als water. Ze kruipt tussen de benen van Nederland door. En dan gebeurt het. Al draaiend en graaiend verliest kolos Nederland zijn evenwicht en valt als een schildpad op de rug, om vervolgens niet meer te weten hoe overeind te komen. Het meisje schatert het uit. Voetbalreus Nederland, dik van de sterallures, is bezweken onder zijn eigen gewicht.

Al met al een fraai staaltje voetbalpropaganda; maar wie vooralsnog niet lacht, is coach Okada. Ook al heeft de Japanse voetbalbond nogmaals het vertrouwen in hem uitgesproken, volgens indewiiden zou hij de druk nu al

Profiel

WK-reporter voor
Japan

Naam
John Janssens

Standplaats
Kawasaki City,
Japan

Leeftijd
38 jaar

Burgerlijke stand
gehuwd

Beroep
huisman

Reden aanwezigheid in dat land
de liefde

Nederlandse wortels
geboren en getogen in Tilburg

Favoriete speler Nederland
Robin van Persie

Favoriete speler mondiaal
Lionel Messi

Wereldkampioen
Brazilië

En Oranje?
halve finale



De e-mail terug

Hoi John,

Prima tweede stuk! Dat smaakt naar meer. Hou ons vooral op de hoogte van dit soort leuke dingen.

Grappig trouwens dat je uit Tilburg komt. Daar heb ik zelf ook jaren gewoond.

Groet,

Bert

En weer een reageerder die aan de bel trekt en meldt dat een en ander [NIET KLOPT](#). Maakt niet uit. Ik schakel een tandje bij in mijn derde bijdrage.



NIEUWS

SPORTWERELD

NEDERLANDS VOETBAL >

BUITENLANDS VOETBAL >

CHAMPIONS LEAGUE /
EUROPA LEAGUE >

WIELRENNEN >

TENNIS >

FORMULE 1 >

SCHAATSEN >

MEER SPORT >

SHOWBIZZ & TV

YOU

CONSUMENT

AUTOWERELD

REISWERELD

DIGITAAL

PLANET WATCH

VIDEO

WEER

FOTO

Poolbiljart spelen



Winst:

0,00 €

GAME DUELL

OOK OP AD.NL

- > [Banen](#)
- > [Horoscoop](#)
- > [Afslankservice](#)
- > [Dating](#)
- > [Prijsvragen](#)
- > [Gratis](#)
- > [Puzzels & Spellen](#)

ADS DOOR GOOGLE

In Welke Mood ben jij?

'Van Marwijk is een minderwaardig mens'



De Japanse bondscoach Takeshi Okada. FOTO AFP

LEZERSBIJDRAGE Euforie alom, na de eerste WK-overwinning van Japan op vreemde bodem. Kameroen werd met 1-0 verslagen. De hoop op plaatsing voor de achtste finales is weer helemaal terug, want, zo wil het Japanse spreekwoord, 'door het oog van de naald kun je de hemel zien.'

Het meest veelzeggend is echter het optreden van Kisho Okada, de twee jaar jongere broer van de Japanse bondscoach Takeshi Okada. Hij was de ochtend na de wedstrijd te gast in een humoristische ontbijtshow op de Japanse betaal- en sportzender Sports-I-ESPN. Kisho vertelde daar dat zijn oudere broer en hij elkaar dagelijks bellen. En ja, hij was bereid te melden wat zijn broer tegen hem had gezegd, direct na afloop van de gewonnen match tegen Kameroen.

Daar had de olijke presentator wel oren naar. Of de broer van de bondscoach die woorden misschien zo letterlijk mogelijk in de camera wilde herhalen? Nou, dat wilde Kisho wel, maar niet voordat hij de kijker had gewaarschuwd: 'woorden die de waarheid bevatten, zijn zelden aangenaam'.

En toen brandde hij los. Ik heb mijn best gedaan zo snel mogelijk mee te schrijven terwijl hij de woorden van zijn broer, de bondscoach, herhaalde:

„Het grote Nederland zal de toern van de Japanse wraak voelen.

Weinigen struikelen over een berg, maar velen struikelen over een steen. De Nederlandse coach Van Marwijk heeft niet alleen mijn eer bezoedeld, maar ook die van mijn familie en al mijn voorvaderen. Hij heeft nooit verontschuldigen aangeboden. Daarom is hij een minderwaardig mens.”

En na die woorden beende de broer van de bondscoach hevig geëmotioneerd uit beeld, verbaasd nagekeken door de presentator.

Voor wie het niet weet: coach Okada doelt op de WK-loting, afgelopen december. Van Marwijk vroeg hem bij die gelegenheid of hij misschien wist hoe de Japanse coach er uit zag. En dat terwijl hij Okada nog geen twee maanden eerder de hand had geschud tijdens de oefeninterland Nederland - Japan.

Hoe dan ook, Van Marwijk kan zich de borst nat maken. Okada heeft een missie en zal niet rusten voor deze is volbracht. Of, zoals mijn Japanse

Profiel

WK-reporter voor
Japan

Naam
John Janssens

Standplaats
Kawasaki City,
Japan

Leeftijd
38 jaar

Burgerlijke stand
gehuwd

Beroep
huisman

Reden aanwezigheid in dat land
de liefde

Nederlandse wortels
geboren en getogen in Tilburg

Favoriete speler Nederland
Robin van Persie

Favoriete speler mondiaal
Lionel Messi

Wereldkampioen
Brazilië

En Oranje?
halve finale



De e-mail terug

Hoi John,

Spannend stukje over Okada en zijn broer, al twijfel ik aan het waarheidsgehalte.

Groet,

Bert

Oei! Ruikt Bert onraad? Enkele reageerders in ieder geval [WEL](#). Snel Bert mailen!**E-mail aan het Algemeen Dagblad**

Beste Bert,

Ik schrik van je mail en ook van een aantal reacties onder het artikel.

Ik ben hier serieus bezig met burgerjournalistiek.

Mijn echtgenote heeft met haar iphone voor de televisie het laatste deel van de woedeuitbarsting van Kisho Okada opgenomen.

De kwaliteit van de opname is slecht, maar zijn stem is duidelijk te horen: [ZIE ATTACHMENT](#).

Hopende je naar behoren te hebben geïnformeerd,

Met sportieve groet,

John Janssens
Kawasaki City

De e-mail terug

Hoi John,

Krijg net te horen dat een omroep interesse heeft om jou te bellen naar aanleiding van het stukje met de broer van Okada. Denk er even over na. Ik bel je morgen even.

Groet,

Bert

Bert gaat me bellen! Ik heb hem bij aanmelding het telefoonnummer van het stadhuis in Kawasaki City gegeven, en daarbij één getal veranderd. Geheide kans dat ie de één of andere Japanner aan de lijn krijgt.**E-mail aan het AD**

Beste Bert,

Prima! Houd je wel rekening met het tijdsverschil?

Eventueel mag je me ook het telefoonnummer van die omroep mailen. Zie maar.

Met sportieve groet,

John Janssens
Kawasaki City

De e-mail terug

Hee John,

Ze willen graag de beelden van de broer van de bondscoach uitzenden. Zijn die ergens op internet te vinden?

Groet,

Bert

E-mail aan het AD

Beste Bert,

De site van de zender is <http://www.jsports.co.jp/>

Het is voor mij erg moeilijk zoeken omdat het Japanse schrift vele malen moeilijker is dan gesproken Japans. Ik vraag mijn echtgenote. Zij is nu werken, maar ik kom er op terug.

Met sportieve groet,

John Janssens
Kawasaki City

De e-mail van het AD

Hoi John,

Wil je me zsm even bellen? Dat op 00 31 655 87 1xxx

Groet,

Bert

Oei, wat nu? Gelukkig moet ik die dag naar mijn moeder. Bij thuiskomst blijk ik mail te hebben van de NOS.**De e-mail van de NOS**

Beste Sjon,

Wij, studio sport, zijn vandaag bezig met een reportage over de jappers voor de wedstrijd van morgen. In dit item willen we het geluidsfragment meenemen van de broer van de japanse bondscoach.

Het gaat om het verhaal wat jij in het ad hebt geschreven dat Japan vol wraak zit omdat Van Marwijk de japanse bondscoach niet herkende bij de loting. Onze vraag nu aan jou is of dit een echt verhaal is of dat het satire was. Kun je daar misschien zo snel mogelijk antwoord op geven?

Alvast bedankt.

Groet,

Cornelie van Winden

De e-mail terug

Beste Cornelie,

Volgens mijn Japanse echtgenote was de woede-uitbarsting zeer gemeend. Ze was er zelfs even stil van. Het heeft te maken met de eer- en schaamtecultuur die hier nog steeds erg heerst, zeker bij de wat oudere Japanse generatie.

Met sportieve groet,

John Janssens
Kawasaki City

Het antwoord van de NOS

Dank je voor je reactie.. ga het doorgeven aan de desbetreffende verslaggever.

Groet,

Cornelie van Winden

Het zal toch niet waar zijn? Gaan ze dat [GELUIDSFRAGMENT](#) echt uitzenden? Hopelijk schakelen ze een vertaler in voor de ondertiteling. Die mag de NOS-verslaggever dan vertellen dat de schreeuwende Japanner zich enorm opwindt over spruitjes (of zoiets; wie het weet, mag het zeggen).

Intussen vindt het nepnieuws over de broer van Okada gretig aftrek. Zowel het [EINDHOVENS DAGBLAD \(MIRROR\)](#), [BRABANTS DAGBLAD \(MIRROR\)](#) als de [LIMBURGER \(MIRROR\)](#) nemen het letterlijk over. Google geeft al [75 HITS](#) wanneer je zoekt op *Okada + Marwijk + "minderwaardig mens"*.

Niet vergeten Bert te antwoorden:

E-mail aan het AD

Beste Bert,

Ik heb je net proberen te bellen, maar krijg geen verbinding????

Sta nu op het punt met echtgenote en kinderen naar mijn schoonouders in Yokohama te gaan. Ben maandag weer terug. We houden contact!

Met sportieve groet,

John Janssens
Kawasaki City

Intussen is een opletende reageerder op onderzoek uitgegaan. Eén telefoontje en hij is erachter: [ER WAS GEEN INTERVIEW MET EEN BROER VAN OKADA](#). Zou het kwartje nu vallen bij het Algemeen Dagblad? Ik stuur mijn volgend artikel in:

'Van Dijk' een besmette naam in Japan

Het was, al dan niet bedoeld, een gevatte opmerking. Toen een journalist de Japanse bondscoach Okada vroeg of hij misschien wist hoe zijn Nederlandse collega heette, antwoordde deze: "Van Dijk?" Een [grapje](#) met een zeer vervelende bijwerking voor in Japan woonachtige expats die écht Van Dijk heten.

Afgelopen zondag was de 38-jarige A. van Dijk, werkzaam voor een grote Nederlandse multinational in Japan, de pineut. Drie Japanse voetbalfans belden bij hem aan. In een plaatselijke krant doet Van Dijk zijn relaas, in de hoop dat Japanse buurtgenoten begrijpen dat hij niets met bondscoach Van Marwijk van doen heeft. De schrik zit er nog steeds goed in. “Zondagochtend stonden er plots drie Japanse voetbalfans voor mijn deur. Ik herkende ze aan hun outfit. Ze vroegen me zeer beleefd of ik misschien Van Dijk heette”.

Toen de Nederlandse expat daarop bevestigend antwoordde, bleken de drie Japanners allerm minst met goede bedoelingen te zijn gekomen. Ze schreeuwden “jij bent familie van de Nederlandse bondscoach!” Daarna duwden ze hem tegen de muur en sloegen ze hem met rieten stokken op de achterzijde van zijn bovenbenen. Van Dijk, die een short droeg, kwam er met enkele gemene striemen en bloedingstoringen van af. Hij mocht het hospitaal na enkele uren alweer verlaten. Al met al heeft het incident hem niet onberoerd gelaten. “De arts heeft me een week rust voorgeschreven”. Van Dijk, die alleen woont en verder geen personalia kwijt wil (“ik heb al genoeg aan mijn hoofd”), wordt door een collega-expat verzorgd. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan.



Hoeveel andere Nederlanders met de achternaam Van Dijk in Japan wonen, weet de Nederlandse expat niet. Wel heeft hij nog een boodschap voor de Nederlandse bondscoach: “Het lijkt me zinvol dat Van Marwijk excuses aanbiedt. Japanners beledigen levert altijd gelazer op. Het zijn zeer vriendelijke, hoffelijke mensen, maar Van Marwijk moet weten dat hij zich niet zomaar als een hork kan gedragen...”

De e-mail van het AD

Hoi John,

Bedankt voor alle bijdragen aan dit WK, maar we gaan met je stoppen. Je eerder gestuurde geluidsfragment met de zogenaamde broer van Takeshi Okada is bestudeerd door Japanse taaldeskundigen en het blijkt dat je daarbij flink door de mand valt. Zorg volgende keer dat je een man neemt en geen vrouw!

Toen ook nog bleek dat je opgeven telefoonnummer in Japan niet werkte en je niet terugbelde en je in je latere mails nergens meer op terug kwam, was het voor ons wel duidelijk. Heus leuk hoor, die humor en je hebt ons er prima ingeluisd. Het heeft zelfs tot vragen aan de Japanse bondscoach geleid door de NOS, altijd geinig.

En goed aangeklikte stukjes op de website, dat ook. Dank nog daarvoor. Om nog van je bijdragen te kunnen nagenieten: <http://www.ad.nl/ad/nl/2221/WK-reporters/index.dhtml>

Groet, Bert

En inderdaad: alle artikelen staan nog steeds online:

<http://www.ad.nl/ad/nl/2221/WK-reporters/article/detail/487759/2010/06/03/Okada-zweert-wraak-voor-vernedering-Van-Marwijk.dhtml>

<http://www.ad.nl/ad/nl/2221/WK-reporters/article/detail/488953/2010/06/08/Japanse-tv-neemt-Oranje-op-de-hak.dhtml>

<http://www.ad.nl/ad/nl/2221/WK-reporters/article/detail/491123/2010/06/16/Van-Marwijk-is-een-minderwaardig-mens.dhtml>

[Mis geen enkele column met de gratis nieuwsbrief](#)

 [59 Tweets](#)

 [Reageer](#)

19 Comments

1. #1 [madbello](#)

22-06-2010 om 7:28 am

WOW!!! 😄 Dit is echt goed!!!

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

[Reageer](#) →

2. #2 [madbello](#)

22-06-2010 om 7:34 am

Dit verhaal word nu al door mijn bekrond met de beste journalistieke grap van 2010, echt super 😄 FI-PO

[Reageer](#) →

3. #3 [Geertje888](#)

22-06-2010 om 7:38 am

En dan nog lekker laten staan ook 😄) Lag in een deuk; mooi begin van de ochtend...

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

[Reageer](#) →

4. #4 [Ger](#)

22-06-2010 om 7:46 am

Prachtig Luuk. Ik mag zelf graaf een column (proberen) te schrijven maar dit is meesterlijk. Chapeau

[Reageer](#) →

5. #5 [gheimans](#)

22-06-2010 om 7:48 am

Prachtig. Top!

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

[Reageer](#) →

6. #6 [Joost](#)

22-06-2010 om 7:49 am

Hahaha 😄 geniaal!

[Reageer](#) →

7. #7 [Ollie](#)

22-06-2010 om 8:21 am

Brandbrieven, the next level. Geniaal!

[Reageer](#) →

8. #8 [Kleaut](#)

22-06-2010 om 8:28 am

Koelman is een heerser!

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

[Reageer](#) →

9. #9 [BlueBerryHeaven](#)

22-06-2010 om 8:31 am

GENIAAAL!

Reageer →

10. #10 [Royalty](#)
22-06-2010 om 8:34 am

Research is overrated. Gebrek aan kwaliteit op redactie nekt kranten.

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

Reageer →

11. #11 [Sytze Vliegen](#)
22-06-2010 om 8:34 am

Man man, ik heb gierend over de grond gelegen.

Reageer →

12. #12 [jaapdenouden](#)
22-06-2010 om 8:38 am

hahahaha, wat een verhaal, heerlijk!

Deze reactie is gepost op [Twitter](#)

Reageer →

13. #13 [Cappuccino](#)
22-06-2010 om 8:39 am

Dit is dus geweldig. Chapeau!

Reageer →

14. #14 [Victor Ward](#)
22-06-2010 om 8:47 am

Dit is ge-ni-aal man! Superscherp gespeeld!

Reageer →

15. #15 [Yaco](#)
22-06-2010 om 9:00 am

Dat is nu een mooie stunt. AD wil graag dat mensen gratis werken blijkbaar. Kunnen ze niet beginnen met hun eigen journalisten?

Deze gratis lezersbijdrage kost niet maar dan heb je ook niets!

Of toch wel? Humor, humor, humor!

Reageer →

16. #16 [Biepers](#)
22-06-2010 om 9:04 am

Geweldig, scherp, hilarisch!

Reageer →

17. #17 [b°b](#)
22-06-2010 om 9:05 am

Damn, ook erg goede reactie van het AD trouwens, hadden ze ook heel anders kunnen opvatten.

Reageer →

18. #18 [David](#)
22-06-2010 om 9:06 am

Topactie Luuk!

Reageer →

19. #19 [Rogier](#)

22-06-2010 om 9:10 am

Heb ervan genoten! Niet eens een erg onsportieve reactie van het AD.

Reageer 

Reageer

- Naam *

- E-mail (wordt niet getoond) *

Tegen comment-spam: Hoeveel is 2 + 6? *

- Website

Koel!Man!

Mail mij als iemand reageert op deze column



Copyright © 2010 Koelman.com

Aangedreven door  [Wordpress](#) en  [One Theme](#)

- [Home](#)
- [Adverteren?](#)
- [Contact](#)
- [Winkel](#)
- [Top](#) 